



HASSELBLADET

Nr 3 September 2024 Årgång 28



Porla Helsobrunnar och Bad, v

Post- och Telegrafadress: v

Källorna vid Porla innehålla, som bekant, ett af våra kraftigaste och lättast digestibla jernvatten. De två källor, som egentligen användas till drickning:

Gårda Källan och S:t Patriks Källan,

irron... den förra 0,2210 tvåfaldt kolsyrad jernoxidul på 10,000 delar vatten, den senare 1,111 d.o på d.o.

Patrikskällan är ajtså med afseende på sin halt af kolsyrad jernoxidul ett af Europas kraftigaste jernvatten, t. o. m. öfverträffande de berömda utländska mineralkällorna vid Spaa, Pyrmont och Schwalbach.

Intet svenskt jernvatten är så rikt på naturlig kolsyra som Porlavattnet. Käll- och källsaltsyror finnas der i sällsynt hög grad. Intet hittills bekant vare sig in- eller utländskt helsovatten håller så mycket fri kväfgas, som detta vatten. Man förmodar derfor också, att dessa för Porlavattnet särskildt utmärkande beståndsdelar spela en viss roll vid detta vattens utomordentliga verkningar.

Foto: Tommy Karlsson

Följ oss på sociala medier



www.hasselforsbyalag.com

INNEHÅLL **SIDAN**

- * Porla brunn 300-års jubileum.....3
- * Porla brunn i midsommartid.....4-5
- * Porla helsobrunnar och bad.....6-7
- * Nyfiken på.....8
- * Etiketter och PR från Porla brunn9
- * Kyrkans sidor..... 10-12
- * PRO.....13
- * ArkivCentrum åter i Hasselfors.....14
- * Billy King återbesök.....15
- * Trollvandring.....16



NATURGUIDE
Tiveden

naturguidetiveden.se 070-5784120



AB FJUGESTA ELEKTRISKA
EIO 0585-10307
www.fjugestaelektriska.se
Jonas 070-591 47 32
Patrik 070-591 47 09
- ELSPECIALISTEN FÖR ALLA -
Östra Långgatan 45
Box 26 | 716 21 Fjugesta



REDAKTÖREN HAR ORDET

Sommaren börjar så smått bli till höst och hade vi tillhört dom som fick uppleva Porla brunn under dess storhetstid, precis som 102 åriga Signe Askering, hade andra säsongen snart varit slut och besökare, vatten drickare och personal hade lämnat Porla brunn för att troligtvis komma tillbaka året därpå.

Porla brunn firade 300 år med ett jubileum i början av sommaren och vi i Hasselfors Byalag vill med det här numret av Hasselbladet stämma upp i ett sjudundrande **HURRA!!!**

/Caroline



m slags bilden

Den här öppnade flaskan med Naturligt kolsyrat Porlavatten från gamla källan är fylld 1924, samma år som Tommy Karlssons mor Nanny Karlsson föddes. Flaskan är troligtvis en 30-års present till Nanny från någon/några Porlabor. Flaskan är idag i Tommy Karlssons ägo.



MULLHYTTAN * 0585-40042

Vardagar 9-19, lördag 9-17, söndag 10-17

Hasselfors Byalag
Hasselgården, Edevägen 10
695 60 HASSELFORS

Telefon: 0585-44113
E-post: info@hasselforsbyalag.com
Internet: www.hasselforsbyalag.com

Expeditionstider:
Tisdag, kl. 10.00-12.00
 swish® 123 147 56 72

Redaktör: Caroline Selvin

Ett fantastiskt 300-årsjubileum i ett spirande Porla brunn



Den 15 juni firades Porla brunns 300 årsjubileum med musik och aktiviteter i varje del av Porla. 1724 inleddes det organiserade brunnsdrickandet i Porla och detta ville föreningen Porlagården givetvis fira. Under en vacker somrardag kom fler än femhundra besökare i alla åldrar och deltog vid festligheterna.

”Det är fantastiskt att se att vackra Porla brunn blomstrar igen”, sade en av besökarna entusiastiskt i vimlet och många kunde vittna om att det var länge sedan den lilla brunnsorten varit vackrare och mer välskött än nu. Bland annat har en stor grupp medlemmar och porlavänner lagt en hel dag inför jubileet på att röja sly, ordna planteringar, kratta grusgångar och göra fint.

Invigningstalare var landshövding Lena Rådström Baastad, tillsammans med föreningen Porlagårdens ordförande Bengt Göran Fredriksson. Landshövdingen såg Porla Brunn som en besöksplats med stor potential för regionen: *”Det är nästan så att man känner hälsan bli bättre bara man sätter ned fötterna här. Intresset för att turista på landsbygden ökar och jag ser att Porla brunn har alla förutsättningar att bli en ny guldstjärna bland upplevelserna vi har i vårt län.”*

Besökarna kom från när och fjärran men en sak förenade en stor grupp deltagare – många hade en egen koppling till Porla. Många hade bott i Porla som barn, hade föräldrar som arbetat i Porla under brunnsåren eller hade varit återkommande besökare under ungdomsåren. Samtalen, minnena och skrat-ten blev många och föreningen Porlagården hade även, inför jubileet, satt upp nya skyltar vid såväl de byggnader och platser som är borta som bland de som finns kvar idag.

När besökarna skannade skyltarnas QR-koder kunde de, i mobilen, se de gamla byggnaderna från förr och läsa om dess historia. Patrik Haggren som arbetat med föreningens hemsida presenterade de nya skyltarna vid invigningen: *”Våra nya skyltar ger alla besökare, idag och i framtiden, möjlighet att ta fram mobilen, skanna QR-koden och besöka det gamla Porla.”*

På programmet fanns konserter av Laxå blåsorkester, Nysund Gent Quartet och B-O Söderberg. Längs kärleksstigen fanns en tipspromenad, föredrag hölls av Per Bergström om det gamla Porla och i Emiliakapellet berättade kyrkoherde Jan Wallgren om Svenska kyrkans Porlamöten, mellan 1913 och 1937, som drog upp riktlinjerna för den svenska kyrkans framtid.

”Under dagen fick föreningen 20% fler medlemmar och enbart i år har medlemsgruppen snart fördubblats. Vi är väldigt glada över det växande intresset och vill, å det varmaste, både tacka alla som gjorde detta jubileum möjligt samt välkomna alla nya medlemmar till föreningen”, avslutar Bengt Göran Fredriksson. Vi ser fram emot att möta nya porlavänner vid kommande aktiviteter och träffar i Närkes pärla – Porla brunn”.

/Patrik Haggren



Landshövding Lena Rådström Baastad invigningstalare



Vill du besöka Porla brunns hemsida, bli medlem eller läsa mer om och se bilder av det gamla Porla, hittar du den på: www.hembygd.se/porlagarden

Porla Brunn i midsommartid



Signe Askering, f. 1922 i Testabäcken några kilometer söder om Hasselfors och numera Laxåbo, besökte midsommarfesterna i Porla när brunnsverksamheten fortfarande var igång. Mycket folk samlades i Porla, både från orten och långväga ifrån. ”Alla åkte ju till Porla för att fira midsommar” säger Signe.

Midsommarfirande i Porla - en tradition som började redan på 1700-talet och fortsatte fram till början av 1900-talet. Stora skaror från trakten och kringliggande socknar, ja ända från Västergötland och Värmland kom till Porla. Många färdades hit i lövade skrindor. Midsommarfesten här betraktades som ortens största folknöje .



Ungdomar inkl. blåsorkester på väg till Porla, omkr.1920.



Midsommarstången är på väg, 1930-tal.



En regnig midsommarafon 1897.



Dans kring midsommarstången 1921.



Foto Bengt Boye, intendent och överläkare vid Porla, 1936

Marknad i Porla

Ett populärt inslag vid midsommar var marknaden i Porla som hade stor dragningskraft och lockade



besökare. I kyrkoherde Daniel Harbes böcker återges de här berättelserna om midsommarfirandet i Porla:

Skogsvaktare **Per Gustav Pettersson**, f. 1851 från Kärrgruvan berättar: ”Alla skulle gå te Porlamarken, när jag var barn, de va

så klart, alla sôm unga va, vi gick å längta ätter Porla-marken hela åre, de va de roliaste vi vesste. Drängar å piger feck fritt klöcka töl. Di som hade hästar, di körde i lövata höskak, änna bôrt från Kvessbro kôm di åkanes. Å från Nysunn kôm di gynnum skogen, en del geck te Rastôrp å rodde över Toften å Testen å geck senn över Myrhult te Porla. Där va fôlk från alla håll, frå Viby å Bora å Finn-röja. Å krämare kôm te Porlamarken frå Örebro å Askersunn, å en kunne få köpa allt va en velle ha, tyg å klär å resskap å grannlåt å mat å kaffe. Så hade en bara penningar så”.



Trädgårdsmästare Karl Andersson, i mitten.

Karl Andersson, f.1868, trädgårdsmästare vid Porla Brunn och bosatt i Jonstorp, berättar: ”De, som samlades vid Porla källa på midsommaraftonen, drack inte bara av det hälsobringande vattnet. Där fanns också brännvin att tillgå, och om det någon gång artade sig till kraftmätningar och slagsmål, då visste var sockens ynglingar att hålla ihop.

Och varje socken visste att nämna sina grannar vid det rätta hävdvunna vedernamnet.

– Då hette skarshultarna blötmesar, kvistbroborna havregastar, nysundsborna vasselkalvar och så var det Boera borrar (folket i Ramundeboda) och Tång-eråsa rovor.”

”Midsommarafton skulle alla till Porlamarken berättar fru **Emma Karlsson**, f. 1863 från Laxå. Där kunde man träffa släkt och vänner från andra socknar. Där var full marknad och handel. En judinna, fru Ellenbåge, stod där och sålde tyger. Andra sålde porslin. Och så var det karamellstånden! Det låg i dem uppradade massor av stora platta karameller med bilder av sköna damer och alltid en grann vers inunder, ibland kärleksförklaringar. Pojkar köpte sådana karameller och skänkte åt flickorna. Var midsommarafton restes majstång vid Porla. Herrskaperna tog i ring och började dansen, men sen den kommit igång, drog de sig därifrån och folket fortsatte.

En gång kom det till Porlamarken ett akrobatsällskap, som dansade på lina. Det var ju märkvärdigt tyckte folk. Karusell fanns också där, den kunde pojkar få dra, de fick 20 öre i timmen för de drog den. Och bredvid stod en kraftmätare: En liten målad trägubbe satt på en nummerad stång och räckte lång näsa. Kunde de med en slägga slå ned ett städ i botten, så hoppade gubben upp till 100, och då var slaget fritt, annars kostade det 5 öre. Pojkar arbetade och slog, och när de tittade uppåt, så satt gubben där på halva stången och räckte lång näsa åt dem. Det kom en smed från Laxå, en vällare, ovanligt stor och stark, och det roade honom att slå ett slag, och fast han inte var ung längre, så hoppade gubben upp till 100.

Det kunde nog bli slagsmål, om spriten var med, men länsman gick där och hade uppsikt.”

Marknadens omfattning minskade med åren och till sist var det bara karamell- och kaffestånd, men till Porla gick folk på midsommarafton, så länge som brunnsrörelsen fanns.



... och midsommardansen fortsatte i Porla, om än inte lika storslaget som förr, 1950-tal.



Patrikskällan upptäcktes i samband med sprängning för att anlägga en reservoar avsedd för badhuset i Porla.

Porla helsobrunnar och Bad

Den gamla källan i Porla, hos allmogen kallad "Pulle källa", började åter att användas på mitten av 1700-talet, då främst av folk från trakten. Enligt sägnen användes källan tidigare av munkarna från Ramundeboda kloster, men blev igensatt med sten i samband med reformationen.

Gamla källan togs upp igen år 1724 och vid helgdagsaftnar, främst midsommar, blev det tradition att samlas vid källan. Kanske inte främst av hälsoskäl utan mer för lek och dans i den ljusa sommarnatten. Efter att Jacob Berzelius analyserat källans vatten 1806, omtalas den för att vara hälsobringande och ett flertal läkare rekommenderar sina patienter att besöka Porla. Ett stort problem var dock att det saknades boende för besökare.

Kronobefallningsman Gustaf Strömstedt, som ansåg sig ha blivit frisk genom att dricka Porlas vatten, beslutade då att göra Porla till en verklig brunnsort. Under åren 1808 – 1817 uppförde Strömstedt sju byggnader med bostäder för brunnsгäster, lasarett, lokal för kalla och varma bad och ekonomibyggnader. Vägar anlades, dikning och uppodling av den angränsande mossen påbörjades.

År 1831 tvingas Strömstedt av ekonomiska skäl att sälja sitt livsverk och Gustaf Wachtmeister blir ny ägare. År 1873 övertar tre kapitalstarka herrar Porla Brunn, hovmarskalk P.O. Reuterswärd, brukspatron H. Stråle på Rörstrand och brukspatron P.B. Brandelius. Ett år senare förändras ägarförhållandet och

Porla Brunns Aktiebolag bildas, en början på Porlas storhetstid.

År 1919 köper Hasselfors Bruks AB hela brunnsanläggningen och är dess ägare fram till nedläggningen.

Hälsokällor i Porla

Gamla källan, Hästkällan, Tuppenhofskällan och Patrikskällan är namnen på hälsokällorna i Porla. Äldst är Gamla källan, upptagen 1724 och Hästkällan 1819. Hästkällan kallades först för Gravanders- eller Drängstukällan.

Vid dräneringsarbete 1874 upptäckts Tuppenhofs- och Patrikskällan. Patrikskällan var en ymnig källåder med järnstarkt vatten, i vissa fall mera verksamt än den gamla källans vatten.



Porlavatten

Med eget laboratorium och ny vattenfabrik utvecklades vattentillverkningen. Förutom det välkända järnvattnet från Gamla källan, för medicinskt bruk, tillverkades kolsyrat porlavatten. I slutet av 1880-talet såldes över 100 000 flaskor per år.

1923 började tillverkningen av Porla bordsvatten, med vatten från källan i Djupbäcken.

Försäljningen tog fart efter att Porla Brunn var med på Stockholmsutställningen 1930 och sommaren därefter började de första Porla-bilarna rulla lastade med Porla bordsvatten.



Badhuset

Vattenbehovet för badhuset täcktes av Gamla källan, Patrikaskällan och Tuppenhofskällan som tillsammans lämnade ca 105 liter i minuten.

Underhållsarbeten pågick ständigt av brunnsanläggningen och 1879 gjordes en genomgripande renovering av badhuset.

Badhuspersonalen bestod nu av en förestånderska, tio baderskor, även kallade för badgummor, en eldare och en maskinist.

Sommaren 1939 serverades 3 263 bad varav 467 till personalen, ca hälften antal bad jmf med åren kring sekelskiftet. Efter badhusbranden 1939 lades brunnsverksamheten ned. Hälsobrunnen i Porla tillhör nu historien, men Vattenfabriken lever vidare.



Bilden ovan,

Badrummen på ömse sidor av den genomgående korridoren var reserverade för första klassens gäster.

Fyra av rummen var avsedda för gyttjebad och här fanns också ång- och varmluftsskåp.

På husets baksida, med ingång därifrån, fanns två badrum med tre badkar för tredje klass och lasarettspatienter samt ett rum för ångmaskin.

/Cristina

Badavgifter

	Klass A	Klass B	Klass C
Gyttjemassagebad	3: —	2: 75	2: 50
Gyttjeinpackning och -omslag	2: 75	2: 75	2: —
Tvålmassagebad	3: —	2: 50	2: 25
Elektriska ljusbad	2: 75	2: 25	2: —
Barr- och Hylkobad	2: 50	2: —	1: 80
Kolsyre- och Syrgasbad	3: 50	3: —	3: —
Saltbad	2: 25	1: 75	1: 60
Helbad	1: 75	1: 25	1: 10
Halvbad	1: 50	1: 15	1: —
Sittbad	0: 75	0: 50	0: 40
Kalldusch	0: 50	0: 35	0: 30

Även andra förekommande medicinska bad serveras.

Patienter i klass B kunna erhålla i tur och ordning samt så långt utrymmet medgiver abonnerad badtid till pris av 25 öre tillägg pr bad.

Bad för icke inskrivna gäster 10 proc. förhöjning.

Badtiden beräknas för dusch och sittbad till halv timme, för övriga bad till en timme.

Nyfiken på...

Porla Brunn har en fascinerande historia som kurort. Tyvärr är det inte mycket kvar som minner om storhetstiden, men det finns något som får dåtid och nutid att flyta ihop...

~VATTEN~

Kurorten Porla Brunn var byggd runt vattnet och dess läkande kraft. Och idag är alla medvetna om att vi klarar oss utan mat en längre tid, men utan vatten bara några dagar.

Jag är lite nyfiken...

Jag frågade Ulf Gustafsson, vattendrickare och produktionschef på Porla Brunn Water Company AB.

Vi tar det från början. Var kommer vattnet ifrån?

År 1923 tappades den första flaskan med Porla vatten från Djupbäckenskälla, en underjordisk sandås som rinner från söder till norr, och så gör vi än idag. Sanden filtreras bort från vattnet genom olika filter innan tappning. Det är det enda vi gör med vattnet.

Hur många är ni som arbetar vid vattenfabriken i Porla?

Vi är fyra stycken.

Hur ser produktionen ut?

Vi har tillåtelse att ta tillvara 118 liter per minut, men vi klarar runt 100 liter. Därför tas vatten upp i tankar så att produktionen kan flyta på.

Vilka produkter har ni i dagsläget?

Vi har fyra produkter.

Porla producerar 18,9 liters flaskor, ca 400 000 per år. Ni har säkert sett dom på olika arbetsplatser, under namn som Eden Springs eller Culligan. Men dom produceras alltså här hos oss i Porla.

Vi har också smartpackpåsarna som säljs främst till räddningstjänsten.

Nu har vi även börjat med att producera 50 cl PET-flaskor med vårt fina stilla vatten med Porlas etikett, som vi ska försöka få ut runt om i butiker.

Och så kan vi även producera "private label" alltså etiketter som våra kunder anpassar själva med sin egna logo på. Vi har precis skickat iväg 12 500 sådana flaskor till ett professionellt cykelstall som är med i världstouren.

Hur ser du på framtiden?

Från och med den första september i år så kommer vi att öka våran produktion med ca. 35% på en årsbasis på dom stora 18,9 liters flaskorna, så positivt!

/Caroline



ETIKETTER OCH PR FRÅN PORLA BRUNN

MEMORABILIA FRÅN BLANDADE ÅRTAL



ETIKETTER OCH PR FRÅN PORLA BRUNN

Ärkebiskop
Nathan
Söderblom



Vatten som dryck

är bättre känt här uppe i Norden än i Frankrike och Tyskland, men i Amerika har det länge intagit samma plats på middagsbordet som vinet, säger vår ärkebiskop, som nyligen hemkommit från sitt Amerikabesök.

Den omtänksamma värdinnan bör betänka, att många fler än man tror skulle vara tacksamma för att under den utsökta, rikliga middagen ha tillgång till ett gott glas

PORLA BORDSVATTEN



Har du en berättelse du vill berätta, annat bidrag till tidningen eller bara åsikter bra/dåligt, vänligen kontakta ansvarig utgivare och ordf. Johan Hellman, på mail: info@hasselforsbyalag.com



Finns i Skagershult: Rönn – ett heligt träd

I år är det mycket rönnbär. Enligt traditionen bär det bud om en kommande snörik vinter. Men i våra trakter har rönnen betytt så mycket mer. Överallt dit skogsfinnar kom planterades och bevarades rönnar.

Dessa finnar från Savolax var nyligen kristnade innan de slog sig ner i skogarna mellan Unden, Skagern och Kilsbergen i slutet av 1500-talet och närmaste decennierna efteråt. Med sig hade de förkristna föreställningar och naturmystik och dyrkan av naturen.

För skogsfinnarna som levde nära naturen var skogen ett levande väsen. Den var fylld av magi och särskilt träden hade en central plats i människornas religiösa liv. I skogsfinsk kultur finns en djup vördnad inför naturen och träden. Allt i naturen hängde ihop. Ett spår som syns som ett arv i de historiska finnmarker i Sverige är inslaget av rönn överallt där människor har bott och bor. Rönnen ansågs av dem vara ett särskilt heligt träd och skyddade gården mot bland annat åsknedslag och olycka. I Skagershults socken med omgivningar finns mycket rönn, och hit kom ju en hel del nya finska bosättare och slog sig ner runt Toften från 1590-talet och framåt. Rönnen ansågs av dessa nybyggare vara ett heligt träd som skyddade och vakade. Finnarna vägrade därför att fälla rönnarna. Det skulle bringa otur.

Man gynnade dem i stället, planterade rönnar nära gården för beskydd. Rönnen troddes skydda huset från blixtnedslag. I de finskugriska religionerna var rönnen nämligen åskgudens hustru Raunis heliga träd. När man gjorde sig en vandringsstav eller en herdestav valde man gärna rönnträ. Den skyddade boskapen från vargar och andra faror. Tändarna på träkrattorna som användes i jordbruksarbeten tillverkades helst av rönn- eller häggträ. Även nutida bruk finns i rönnbären. De är sura, men innehåller stora mängder c-vitamin. Bären passar utmärkt till gelé eller sylt. Särskilt gott till viltgrytor och annan viltmat.

Även många andra folk, inklusive de nordiska folken, uppskattade rönnen eftersom de också trodde att trädet besatt egenskaperna visdom, mod och skydd. När den keltiska kristna traditionen tog fäste i Europa under tidig medeltid, blev rönnen känd som Livets Träd, det heliga träd som stod i Edens lustgård och samma Livets träd som står i det himmelska paradiset.

De tidiga kristna uppskattade rönnens vackra ljusröda bär. Bären tolkades som små droppar blod, livets allra viktigaste essens och nödvändigt för liv. En gammal walesisk tradition berättar att Kristi kors var snidat av rönnträ, de blodröda bären representerade Kristi blod. Därför planterades rönnar gärna i kyrkogårdar som skydd mot det onda. Rönnen blev på många håll en symbol för Kristi kors. Rönnbärens budskap blir då att ”Kristi blod visar mänskligheten allvaret i vår destruktivitet, med också Guds omätbara kärlek.”

Så nästa gång du ser en rönn så får du en hälsning från de människor som bott och verkat här före oss. Deras liv och tro, finns ännu kvar som ett arv. Nu är det vår tur att förvalta det som är oss givet.



En fin höst tillönskas alla Skarshultare, när och fjärran.

/Janne Wallgren



Församlingspräst Skagershults församling

Kyrkoherde för Bodarne pastorat

Nr 3. September 2024 Årgång 28

Vi reserverar oss för att ändringar i planeringen kan komma att ske.

Om ändringar sker meddelas det på anslagstavlor och i predikoturerna. Du är alltid välkommen att ringa om Du undrar över någonting eller t.ex. vill ha skjuts till kyrkan eller Ramundeboda kyrka.

Elisabeth Backteman 0769346731, Berit Bergqvist 0763073556, Bengt Engman 0721817778, Aina Karlsson-Andersson 0703525357, Anders Olofsson 0703590143, Kjell Wiberg 0738170852, eller pastorexpedition i Ramundeboda församling 0584-10020 tisdagar kl. 13.00-15.00 och torsdagar kl. 10.00-12.00

Vår präst Jan Wallgren 0584-444630, (mobil koppling). jan.wallgren@svenskakyrkan.se.

Vår diakon Camilla Kristoferson 0584-444633.

Vår vaktmästare Stefan Persson nås på 0584-444637, Vår kantor Kalle Hult nås på 0584-444645



DET HÄNDER I KYRKAN

8 september kl.10.00	Femtonde söndagen efter trefaldighet.	Mässa i Ramundeboda kyrka. Konfirmander inbjuds. Claes Engqvist präst.
15 september kl.10.00	Sextonde söndagen efter trefaldighet.	Mässa i Ramundeboda kyrka. Jan Wallgren präst.
22 september kl.15.00	Sjuttonde söndagen efter trefaldighet.	Musikgudstjänst i Skagershult kyrka. Jonas Folker på saxofon och Kalle Hult klaviatur. Jan Wallgren präst.
29 september kl.10.00	Den helige Mikael's dag.	Mässa för stora och små i Ramundeboda kyrka. Jan Wallgren präst.
6 oktober kl.10.00	Nittonde söndagen efter trefaldighet.	Mässa i Ramundeboda kyrka. Anna Eriksson präst.
13 oktober kl.15.00	Tacksägelsedagen.	Gudstjänst i Skagershult kyrka. Jan Wallgren präst.
20 oktober kl.10.00	Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet.	Mässa i Ramundeboda kyrka. Claes Engqvist präst.
27 oktober kl.10.00	Tjugoandra söndagen efter trefaldighet.	Mässa i Ramundeboda kyrka. Anna Eriksson präst.
2 november kl.15.00	Alla helgons dag.	Kyrkan öppnar kl 11.00-15.00. Musik 11.00-13.00 Kalle Hult. Varm korb och kaffe serveras vid vaktmästarexpeditionen. Kl 15.00 Musikgudstjänst med ljusständning för de under året bortgångna. Jan Wallgren präst och Camilla Kristoffersson diakon.
3 november kl.10.00	Söndagen efter alla helgons dag.	Mässa i Ramundeboda kyrka. Anna Eriksson präst.
10 november kl.10.00	Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet.	Mässa i Ramundeboda kyrka. Kyrklunch med anmälan 0584-10020 senast 7 november.
17 november kl.10.00	Söndagen före domsöndagen.	Mässa för stora och små i Ramundeboda kyrka. Jan Wallgren präst.
24 november kl.15.00	Domsöndagen.	Mässa i Skagershult kyrka. Advent. Anna Eriksson präst.
1 december kl.15.00	1:a advent.	Gudstjänst i Skagershult kyrka Jan Wallgren präst.
8 december kl.10.00	2:a advent.	Mässa Ramundeboda kyrka. Claes Engqvist präst.

Nästa planeringsmöte Tisdag 22 oktober kl. 18.30 i församlingshemmet.
Just DU är välkommen att komma med förslag och att påverka !

Onsdags Akademin.

Studiecirkel i kyrkohistoria och kristen tro.

Ungefär varannan onsdag,

kl. 10.00 – 11.30, i församlingshemmet.

Start 4 september.

OBS! Jämna veckor.



Soppluncher:

Kl. 14.00-15.30

i församlingshemmet

12 september, 10 oktober

& 14 november

I samverkan med

Hasselfors Rödakorskrets



INNEBANDY

Start måndag
26 augusti
kl. 19.30

Kontaktperson
Jan Wallgren



Miniorer
Onsdagar i
församlingshemmet
kl. 16.30-18.00
start den 11 september

Tranfestival

Söndag 8 September

Samling 18.30 vid transtugan Olstorp.

Ta med fikakorg.

Info: Jonas Forsberg 070-298 47 82 **Välkomna!**



Bya -



LOPPIS

i

HASSELFORS

Söndagen den

8 september

Kl. 10-14

Vid Hasselgården finns
fysisk karta att tillgå.

Där finns också fika att köpa.

Hej på er igen!

Välkomna tillbaka efter sommaruppehållet!
En sommar som bjöd på både solsken, men också rikligt med regn. Jag hoppas också att ni har varit friska. Hösten närmar sig så sakta och snart är det dags att starta upp vårt höstprogram, nämligen **onsdagen den 25 september**.

Skrivelser:

Samrådsmöte i Laxå 30 augusti och SLS möte med Laxå kommun 17 september.
Om intresse finns kommer vi att starta upp en ny studiecirkel i höst, med tänkt början **onsdagen den 30 oktober**. Vi återkommer närmare med mer information om den.

Rapporter:

Våra golfspelare Ingmar, Anneli och Jakko har varit till Mosås och spelat DM. Vi får gratulera till de fina resultaten, Ingmar 2:a och Anneli 5:a.
Vårt boule-lag med Maj, Bert och Kjell har varit till Askersund och spelat en kvalificeringsomgång till

Boule DM. Resultatet blev att vi kom på 3:e plats. Askersund lag 1 och 2 får åka till Örebro för distriktsfinal.

Vad det gäller vårt boulespel uppe vid torget kör vi nu tisdagar 9.30-11.30 fram till och med september. Sedan blir det som vanligt spel i idrottshallen, tisdagar 14.00-16.00. Nya som gamla spelare hälsas varmt välkomna.

Vi har tagit hem Trippelskraplotter, som vi kommer att sälja under hösten och vi tar tacksamt emot vinster till det populära årlotteriet vid våra medlemsmöten. Ni kan också notera redan nu att novembermötet byter dag från onsdag till torsdag. Nu hoppas jag att vi ses under hösten till några givande och trevliga möten.

Väl mött och på återseende!

/Kjell Wiberg, ordförande

Medlemsmöten i Hasselgården, kl. 14.00

onsdag 25 september

onsdag 23 oktober

torsdag 21 november OBS! ändring av dag

onsdag 11 december



RödaKorset

Vad har hänt sen sist?

Av alla sju sommarcaféer har endast ett kunnat avnjutas på verandan. På grund av regn eller faran för regn har de övriga sex varit i församlingshemmet. Det lönar sig med affischering då vi fick turister på besök.

Vi får tacka Per Nordin på dragspel som bjudit upp till allsång.

Det som kommer närmast är våra soppluncher under hösten. Se annonsering.

Styrelsen / Bissen



Foto: Bengt-Göran Lidman, Laxå OK.

TACK till Laxå OK

Stort tack till Laxå OK för snöskotern som skänktes till Hasselfors Byalag!

I somras investerade Laxå OK i en ny snöskoter. Föreningen kontaktade då Hasselfors Byalag och frågade om det fanns intresse att ta emot en av deras kvarvarande skotrar.

Byalaget tackade ja och på bilden syns Pontus Bohlin och Jörgen Söderberg i färd med att hämta skotern. Lars-Erik Nurme och Lars Erik Odhe från Laxå OK hjälper till att lasta.



Carl Magnus Lindgren, Evelyn Lauritzen och Elinor Magnérus, ArkivCentrum Örebro län.

ArkivCentrum åter i Hasselfors

Före detta snickerifabriken har tömts på sitt innehåll inför Sveaskogs försäljning av fastigheten. Byalaget fick frågan om intresse finns att ta hand om kvarvarande arkivmaterial från Hasselfors Bruks AB, men lämnade frågan vidare till ArkivCentrum Örebro, som tackade ja till att komma och titta på materialet.

Arkivarie Carl Magnus Lindgren som var här redan 1986, när större delen av Hasselfors bruksarkiv flyttades till Örebro, kom nu åter tillsammans med arkivchef Elinor Magnérus och Evelyn Lauritzen, administratör.

Handlingar från tidsperioden 1940-fram till 1980-talet togs om hand, bland annat fastighetshandlingar, kartor och ritningar, hyres- och arrendekontrakt, makulerade aktiebrev m.m. samt en inramad karta daterad år 1733. Kartan kommer att pryda någon av väggarna i

ArkivCentrums lokaler på Nastagatan i Örebro.

Texten på tavlan lyder enligt Carl Magnus: "Geometrik Delineation öfwer Rågången emellan Wälborne Härr Lagman Carl Gustaf Wennerstedts Frälse Skogar Belägne i Nerike Skyllersta Härad ock Swinwa Sockn Samt å andra Sidan Kumbla Halsbergs Härad's Allmänning Hwilcken af fattadt är efter Högwälborne Baron ock Landshövdingens Herr Erich Wrangels Ordres af den 5 Marti 1733. Wilhelm De Besche"

Hasselfors samt Laxå bruksarkiv är de mest omfattande företagsarkiven som finns förvarade hos ArkivCentrum Örebro.

I Hasselfors bruksarkiv finns ca 250 hyllmeter dokument bevarade från mitten av 1600-talet fram till 1980-talet. En guldgruva för den som är historieintresserad.

/Cristina



Ritningar över byggnader i Hasselfors tas om hand.



Del av kartan, daterad 1733.



ÅTERBESÖK

2023 var Billie King från Brownsburg Indiana en av deltagarna i SVT:s "Allt för Sverige". Hon slutade som trea i tävlingen och fick återvända hem till USA utan att ha träffat sina svenska släktingar.

"Jag kommer tillbaka" lovade Billie King när hon lämnade tävlingen och den 15 juni i år kom hon tillbaka till Sverige i sällskap med sin dotter Zoe och mamma Carrie.

Billie har släktingar i Stockholmstrakten, Västergötland och Närke. Hennes mormors far Kunnig Karlsson växte upp i Hasselfors men emigrerade redan som tonåring till USA.

Mats Fransson, bosatt i Laxå, berättar att han är släkt med Billie King på sin mammas sida och dagen före midsommarafton ordnades en liten släktträff i Bruksparken i Hasselfors. Det blev en gemytlig träff i strålande sommarväder för bröderna Mats och Micke med sina respektive Elisabeth och Gita tillsammans med Billie och hennes mamma Carrie och dotter Zoe.

Efter att ha fikat vid Kvarnen, besökt Bruksmuseet och bruksbostaden Skansen samt gått en tur ut på Sinnerudden fortsatte Billie, Zoe och Carrie sin släktresa vidare mot Stockholm. Midsommarafton firande på Mosebacke och besök på Skansen var inplanerat, innan det var dags att flyga hem till Brownsburg igen.



T.v. Carrie och Billie samlar slaggen på Sinnerudden.



Besök i Hasselfors Bruksmuseum. Mats, Carrie och Billie läser om Kunnig Karlsson i Mauritz Magnussons bok "Skagershult".



Zoe, Billie och Carrie beundrar skridskor, modell äldre.



Mats och Micke Fransson tillsammans med Billie King framför informationstavlan om Hasselfors Järnbruk. Kunnigs far Adolf Karlsson, som var smed i Hasselfors, finns med på ett av fotona.

/Cristina

TROLLVANDRING

16 NOVEMBER

Det var en gång...

En kväll i mitten av november,
I Hasselfors, på bruket, i Lillängen.

Skogen lyser upp. Det rör sig bland
träden. Spänningen tättnar...



VÄLKOMMEN
OM DU TÖRS
TRÄFFA TOMTAR
OCH TROLL,
VARULVAR OCH
MAROR
KOM GÄRNA
UTKLÄDDA

Skriv
önskelista
och lämna till
Tomtemor &
Tomtefar

SAVE THE DATE



HASSELFORS



Leader Mellansjölandet
Småprojektstöd för projekt
"Trollvandring 2024"

LEADER
Mellansjölandet

Vi hoppas att den tidning du just har läst har varit innehållsrik och intressant.
Utan stöd från våra annonsörer hade den inte varit möjlig att få fram,
därför hoppas vi att du gynnar våra sponsorer vid Dina inköp.

Nästa manusstopp - 10 november 2024